

ΗΧΟΣ ΣΑΝ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ

Ο ήχος μοιάζει με ένα ανελέητο σφυροκόπημα του μυαλού και των αισθήσεων, με έναν ήχο που βγάζουν τόνοι λαμαρίνας αν συγκρουστούν με μεγάλη ταχύτητα ή με τη βοή ενός πλήθους οπαδών ποδοσφαιρικής ομάδας, που προκαλούν γενική σύρραξη κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Αυτά για τους «μεγάλους»... Για έναν πιτσιρικά είναι απλά ο πιο σημαντικός ήχος που έχει ακούσει στη ζωή του, το άλλοθι που χρειάζεται η νεανική μουσική αν θέλει να λέγεται ανατρεπτική! Οι Metallica είναι σήμερα το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο συγκρότημα στο χώρο του hard rock. Η μουσική τους το ίδιο φρέσκια, σκληρή και γρήγορη. Σαν την εφηβεία. Οι Cult με κοινό αρκετά μεγαλύτερης ηλικίας ανήκουν και αυτοί στο χώρο του σκληρού ροκ. Σήμερα ζουν μια δεύτερη πνευματική άνοιξη. Οι «δίκοι μας», η Λευκή Συμφωνία πεισματάρηδες – αγύριστα κεφάλια – σε θέματα που αφορούν το ροκ, βρίσκονται πια στο καλύτερο σημείο της καριέρας τους. Όλοι τους hard Rockers μάζι στο γήπεδο του Πανιωνίου, 27 Ιουνίου

Συνεντεύξεις στον Γιώργο Μουχταρίδη



ΣΤΗΝ τηλεφωνική γραμμή o Lavv Urtich των METALLICA. Κι ο ρυθμός της ομιλίας του αλλάζει ταχύτητα...

— **Μετά από 12 χρόνια πιστεύετε ότι ήταν πιο δύσκολο να φτάσετε στην κορυφή ή να παραμείνετε εκεί;**

«Το να φτάσουμε εδώ ήταν ένα μακρύ και δύσκολο ταξίδι, αλλά η κορυφή ήταν το μέρος που πάντα ήμασταν. Γιατί πάντα ήμασταν ευτυχισμένοι με αυτό που είχαμε και τώρα είμαστε στη θέση όπου δεν υπάρχει άλλη μεγαλύτερη μπάντα από εμάς. Και τώρα είμαστε ευτυχισμένοι με όσα έχουμε πετύχει και κυρίως με τον τρόπο που τα έχουμε πετύχει. Αυτό που κάνουμε δεν είναι μέρος καμιάς μόδας αλλά είναι αρκετά διαχρονικό».

— **Mou κάνει μεγάλη εντύ-**

πωσή ότι το κοινό σας μιλά πολύ συχνά για το ήθος και την ακεραιότητα του συγκροτήματος τόσο στη μουσική όσο και στη σάση τη συνολική.

«Οι Metallica ήταν πάντα αποτελούταν έντιμοι και ειλικρινείς. Το θέμα για μας υπήρξε πάντα να παιζουμε το παιχνίδι στα ίσα του σούσον αφορά εμάς όσο και το κοινό μας, χωρίς μεγαλομανίες και υποκρισίες.

Ποτέ δεν παρουσιαστήκαμε σαν αυτούς τους ήρωες των κομικών με τις υπερφυσικές δυνατότητες.

Πάντα κάναμε αυτό που κάναμε με ειλικρίνεια, διατηρώντας μια ανοιχτή σχέση με τους ανθρώπους που αγοράζουν τους δισκούς μας».

— **Πιστεύω ότι οι στίχοι σας διαφέρουν αρκετά από το μέσο στίχο του hard rock. Πόσο σα-**



ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ τηλεφωνικά. Στην άλλη γραμμή ο Διογένης Χατζηστεφανίδης.

— Κοιτώντας για μια στιγμή πίσω στο παρελθόν, πιστεύεις ότι η πορεία σας ήταν δύσκολη στο χώρο του ελληνικού ροκ;

«Κοίταξε, αν σκεφτείς τιέχουμε θυσιάσει, αν σκεφτείς ότι πρόσφατα χάσαμε και ένα μέλος του γκρουπ, θα δεις ότι ήταν μάλλον σκληρός ο δρόμος.

Βέβαια αυτό που συνέβη στον Σπύρο μπορεί να συνέβαινε οποιοδήποτε δρόμο και αν έπαιρνε στη ζωή του — όμως όλη αυτή η ένταση που ζούμε κάνοντας αυτό που κάνουμε, πολλές φορές είναι θανατηφόρα».

— Θέλετε να περάσετε σε ένα μεγαλύτερο κοινό;

«Ποτέ μας δεν παίξαμε για ένα

συγκεκριμένο κοινό, μεγάλο ή μικρό. Φτιάχναμε τη μουσική μας με μοναδικό γνώμονα να τη γουστάρουμε εμείς.

Βέβαια, σίγουρα κάποια πράγματα στη μουσική σου τα αλλάζεις για να έχουν μεγαλύτερη απήχηση — αλλά είναι μικρά, όχι βασικά. Άλλωστε, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς που να μην το κάνει».

— Υπάρχουν μουσικοί που σας ενέπνευσαν να παίξετε ροκ;

«Κλασικά συγκροτήματα που ακούγαμε σαν πιτσιρικάδες, όπως οι Doors, οι Beatles, οι Led Zeppelin και οι R. Stones. Αργότερα αρχίσαμε να ψαχνόμαστε και πηγαίναμε σε πιο καινούρια συγκροτήματα. Άλλα, ξέρεις, όταν έβλεπες παλιά μια ταινία με τον J. Hendrix ή τους Led

Zeppelin έπαιρνες ένα feeling που σου έδειχνε έναν τρόπο ζωής.

Αυτό μας έμεινε στο υποσυνείδητο και μας βγαίνει σήμερα».

— Πιστεύετε, δηλαδή, πολύ σε αυτό που λέμε ροκ τρόπο ζωής, σε σχέση με τη μουσική που πρέπει να βγαίνει;

«Σίγουρα ναι. Ο τρόπος ζωής ενός μουσικού πρέπει να έχει σχέση με τη μουσική του.

Αν δεν περάσεις από ορισμένα πράγματα τότε η μουσική σου ξενερώνει, γίνεται υπερβολικά ασφαλής.

Αυτό που αξίζει στο ροκ είναι αυτό το συνεχές ρίσκο, η ισορροπία στα άκρα.

Δε θα μπορούσα να παίζω ροκ και να κάνω μια άλλη συνηθισμένη δουλειά. Το έχω δοκιμάσει και το έχω απορρίψει».

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

■ Σχηματίστηκαν στις δυτικές συνοικίες της Αθήνας το 1984 από τέσσερα νέα παιδιά, τους Θεοδωρή Δημητρίου (φωνή), Τάκη Μπαρμπαράλα (κιθάρα), Διογένη Χατζηστεφανίδη (μπάσο) και Σπύρο Χαρίση (ντραμς). ■ Τον Απρίλιο του 1986 κυκλοφορούν τον πρώτο τους μεγάλο δίσκο με τίτλο «ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ». ■ Τον Αύγουστο του 1988 ακολουθεί το «ΗΧΩΤΟΥ ΠΟΘΟΥ». ■ Εμφανίζονται στην Biennale της Βαρκελώνης και το τραγούδι τους «Η βροχή πέφτει δυνατά» κυκλοφορεί σε ένα διπλό αλμπουμ-συλλογή ανεξάρτητου ροκ απ' όλη την Ευρώπη. ■ Είναι το πρώτο ελληνικό γκρουπ που φιλοξενείται από το MTV. ■ Το 1989 φεύγουν για τη Γερμανία. Ο σκληρός ήχος του γκρουπ και ο συνδυασμός του με τον ελληνικό στίχο αρέσει στο κοινό του Βερολίνου. Μένουν εκεί για τρία χρόνια. ■ Το 1992 αποχωρούν ο Τάκης Μπαρμπαράλας και ο Σπύρος Χαρίσης και τη θέση τους παίρνουν οι George Berger και Chris Becher. ■ Ο τρίτος δίσκος κυκλοφορεί την άνοιξη του 1993. Το τραγούδι «Θα είμαι εκεί» γίνεται βιντεοκλίπ.

ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΡΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

— Αν υπάρχει κάτι που λείπει σήμερα από τη μουσική, θα έλεγες ότι είναι η αφοσίωση των μουσικών σε αυτό που κάνουν ή τα καλά τραγούδια;

METALLICA: «Θα έλεγα ότι λείπει η αυθεντικότητα και η πρωτοτυπία. Ολοι προσπαθούν να κάνουν διαφορετικά πράγματα, παλεύουν για την αυθεντικότητα, αλλά όλοι ανακυκλώνουν τα ίδια πράγματα».

ΛΕΥΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ: «Νομίζω ότι είναι ο συνδυασμός και των δύο, αν και δεν έχω παράπονο από τη μουσική που ακούγεται σήμερα. Είναι στο χέρι του καθενός να ψάξει και να βρει τα καλά πράγματα που υπάρχουν. Σήμερα τα συγκροτήματα στην προστάθει τους να βγάλουν κάτι καινούριο, μπαίνουν στα στούντιο και με τις κατάλληλες δημόσιες σχέσεις πλασάρουν αυτό

που κάνουν σαν κάτι καινούριο, ενώ δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένα κατασκεύασμα της τεχνολογίας που θα μπορούσε ο καθένας να το βγάλει».

CULT: «Λείπει το υπόβαθρο της εμπειρίας. Οι άνθρωποι φοβούνται να ζήσουν τη ζωή, φοβούνται τις αλλαγές, φοβούνται τις καταστάσεις που μπορούν να τους προσφέρουν ένα είδος διαφωτισμού. Θέλουν να έχουν συνέχεια ίδιο τρόπο ζωής, να συμβιβάζονται συνεχώς. Υπάρχει έντονο το στοιχείο του καταναλωτισμού με αποτέλεσμα να μην υπάρχει προσωπικότητα και χαρακτήρας στη μουσική. Ετσι όλα γίνονται επίπεδα. Πιστεύω ότι τελευταία στην Αμερική υπάρχει μια αντίδραση σε όλα αυτά. Οι Nirvana για παράδειγμα, προσπαθούν. Ομως η πλειοψηφία των μουσικών ενδιαφέρονται κυρίως για το πώς θα γίνουν μεγάλοι και πλούσιοι pop stars».